

Jaargang 9, nr. 9, oktober 2024



# Baoken

Kerkblad voor Bathmen-Okkenbroek



- » *21-Diner*
- » *Doop*
- » *Boerderijdienst - een terugblik in woord en beeld*
- » *Startzondag - een terugblik in woord en beeld*



**Protestantse Gemeente**  
Bathmen - Okkenbroek

## Van de redactie

Oei, oei, een appje van de hoofdredacteur:  
"Janneke denk je aan het voorwoord?".

Jazeker, ik loop al dagen te genieten van het prachtige zonlicht en wil daar over schrijven. De herfst is begonnen maar de nazomer gaf ons nog een paar prachtige dagen.

Mooie zons op-en ondergang, een verdwaalde zonnebloem in de tuin, een spinneweb aan de wasdrooglijn, het noorderlicht. Verschillende foto's kwamen langs op de sociale media. Als het licht er goed opvalt zijn het vredige dromerige beelden.

Bij dat nazomer gevoel hoort ook de startzondag. Gezelligheid in de manege. De zondag daarna de "vredesdienst" met medewerking van de stadstroubadour Jonneke. Ze speelde en zong Imagine van John Lennon.



De teksten en foto's in dit Baaken laten ons weer zien dat we allemaal dromers zijn van een betere wereld, dat we allemaal proberen ons beste beentje voor te zetten en mee te doen.

*Janneke van Schooten*

Kijk ook eens op:

<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>

Reacties kunt u sturen naar:

[redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

## Inhoud

Jaargang 9, nr. 9, oktober 2024

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| 2     | Inhoud en redactie           |
| 3     | Overweging                   |
| 4-5   | Kerkenraad                   |
| 6-7   | Pastores                     |
| 8-9   | Kerkrentmeesters             |
| 10    | Van Kerk tot Dijk            |
| 11    | Licht                        |
| 12-13 | Diaconie/ZWO                 |
| 14    | Diaconie/Pastoraat           |
| 15    | Diaconie/ZWO                 |
| 16-17 | Terugblik Boerderijdienst    |
| 18-19 | Terugblik Startzondag        |
| 20    | Noaber Energie               |
| 21    | Bij de vieringen             |
| 22    | Vieringen                    |
| 23    | Goed om te weten/<br>Colofon |
| 24    | Strip Dominee de Heer        |

*Bij de voorpagina:*

Elin Habermann met haar paard City tijdens de Startzondag.



# Als nieuw!

Het nieuwe jaarthema van de PKN



**De voorgangers van de protestantse gemeenten van Deventer, Diepenveen, Colmschate-Schalkhaar en Bathmen-Okkenbroek sluiten aan bij het jaarthema van de PKN 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' door hun gedachten hierover te laten gaan.**

**Deze keer de bijdrage van Wim de Jong, predikant van de gemeente Deventer.**



In de jaren negentig was ik vanuit het werk van Zending en Werelddiakonaat betrokken bij de kerken in Zimbabwe, waar ik ook een aantal keren op bezoek ben geweest en verbleef bij een collega. Wat de aanleiding voor het gesprek was weet ik niet meer, maar wel de vraag die hij mij op een gegeven moment stelde: 'Denk je dat God pas in Zuidelijk Afrika kwam toen de eerste blanke zending daar aankwam?'

Ik hoefde daar niet lang over na te denken en antwoordde 'Dat denk ik niet.' 'Maar als God dus al die tijd al aanwezig was, dan moeten daar toch sporen van terug te vinden zijn in onze traditionele cultuur?'

Aan dit verhaal moest ik denken toen ik de titel van het nieuwe jaarthema overdacht: Als nieuw!

Wat betekent dat: Nieuw zijn? Is dan al het oude weg? Heeft dat geen waarde meer? Zoals je een oude jas weggooit en een nieuwe koopt?

'Dat denk ik niet' was mijn antwoord in Zimbabwe en het deed mij met nieuwe (!) ogen kijken naar de Afrikaanse cultuur, maar ook naar mijn eigen situatie in Nederland. En het geeft denk ik ook invulling aan het tweede deel van het thema: 'Leven in het licht van Gods Koninkrijk.'

Het gaat dus niet om een zwart-wit tegenstelling: onze wereld die volledig anders moet om Gods Koninkrijk te laten ontstaan.

Of nog persoonlijker: wij zelf die volledig

moeten veranderen om deel te kunnen nemen aan het Koninkrijk.

Als nieuw! betekent vooral met nieuwe ogen kijken naar wat er al is. Wij hoeven Gods Koninkrijk niet te stichten. Jezus zei dat het hier en nu al aanwezig is. En dat Koninkrijk schijnt een nieuw licht over ons leven en zet elementen in het licht die we zelf misschien minder aandacht geven omdat we het te klein, te kwetsbaar of te onbetekenend

vinden, omdat we onszelf te onbetekenend vinden.

Op dit moment van schrijven staan we aan het begin van de vredesweek in Deventer en omstreken, waarin verschillende activiteiten van verbinding en ontmoeting centraal staan.

Ontmoeting tussen mensen die vlak bij elkaar wonen maar elkaar doorgaans niet zo tegenkomen.

Kleine zaden die gezaaid worden en die onbetekenend lijken in een wereld waarin de vrede verder weg lijkt dan ooit.

En dat is niet nieuw in de zin dat dit eerder niet gebeurde. Nee, in het licht van Gods Koninkrijk zien we dat deze hoopvolle beweging er altijd al is geweest. Dat Gods Geest altijd al aan het werk was en voortdurend mensen in beweging bracht die over grenzen heen keken naar anderen en dat dit het verschil maakte.

In die beweging mogen wij door diezelfde Geest opnieuw ons steentje bijdragen.

**Vrede en alle goeds**

Wim de Jong



## Ik!, Wij! ... en Zij?

Op het moment dat ik dit schrijf zijn in onze Tweede Kamer de algemene beschouwingen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog niet veel van gezien heb. En ik ben bang dat dat zo blijft. Want ondanks de oproep van onze koning om in nauwe samenwerking de grote vraagstukken in ons land aan te pakken, lijkt in de politiek 'Ik' en 'Wij' maatgevend te zijn geworden. En ontbreekt aandacht voor de belangen van 'Zij'.



Onze vorige premier benoemde dat als 'dikke ik'. Dat 'dikke ik' zien we op veel meer plekken terug. Wereldleiders die voor hun eigen belang (honderd)duizenden mensen de dood in jagen. Voetballers die in Brazilië als verlosser binnengehaald worden, daar vorstelijk voor beloond worden en daar volop van genieten. Ondernemers die het met de regels niet zo nauw nemen om er zelf beter van te worden. En zo zijn er veel meer voorbeelden te noemen waarin eigen belang kennelijk maatgevend is. Niet alleen groot en ver weg maar ook klein en dichterbij.

In de bijbel staan veel verhalen over hoe het anders kan. Op een keer komen de discipelen van Jezus bij hem met een vraag die ook vandaag zomaar gesteld zou kunnen worden: wie is eigenlijk het belangrijkste in Gods nieuwe wereld (Bijbel in gewone taal). Misschien hoopten ze dat Jezus één van hen zou noemen. Maar Jezus zette een kind in hun midden en zei: wordt zoals dit kind!

Ik vertaal dit maar als: machthebbers die alleen denken aan 'Ik' en 'Wij', bouwen geen wereld waarin vertrouwen en verbinding leidend zijn. Daarvoor is het nodig aandacht te hebben voor kinderen, vluchtelingen, oorlogsslachtoffers, kansarmen, al die mensen die nu als 'Zij' worden weggezet. Als kerk is het onze opdracht steeds weer op te komen en aandacht te vragen voor deze groep. Om zo dichtbij invulling te geven aan een nieuwe wereld.

*Frits Mandersloot*



# Gemeenteavond

Op 16 oktober 2024 is er weer een gemeenteavond. Deze keer willen we graag met u in gesprek over wat in kerkelijke termen heel mooi de Plaatselijke Regeling heet. In feite leggen we daarin vast hoe we, als kerk binnen het bredere kader van de Protestantse Kerk Nederland, plaatselijk allerlei zaken geregeld hebben. De huidige Plaatselijke Regeling dateert van net na de fusie tot Protestantse Gemeente Bathmen – Okkenbroek. Ondertussen doen we al een aantal dingen anders dan toen is vastgelegd. Goed om het te actualiseren. Als kerkenraad horen we daarover ook graag de mening van u allen.

Verder zal ingegaan worden op een aantal lopende zaken en is er gelegenheid om een aantal werkstukken van studenten te bekijken die nagedacht hebben over nieuwe mogelijkheden voor het kerkgebouw in Bathmen. Als inspiratie voor de toekomst.

Start van de gemeenteavond is 20.00 uur, zoals gebruikelijk in de dorpskerk in Bathmen. Natuurlijk is er vooraf koffie.

**Allen van harte welkom!**

## Woordzoeker

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | R | E | K | P | R | E | W | R | E | D | N | O |
| A | G | D | A | A | R | N | E | K | R | E | K | R |
| E | L | D | O | O | P | L | I | D | W | V | K | E |
| V | N | L | M | R | F | U | S | I | E | A | J | G |
| K | O | E | E | E | P | M | E | R | L | G | L | A |
| G | E | O | T | R | N | S | K | E | K | E | E | R |
| N | R | R | R | N | Z | I | K | N | O | N | S | D |
| I | U | S | P | Z | E | I | N | E | M | D | T | S |
| L | T | T | T | S | I | D | E | G | R | A | A | T |
| E | A | E | B | I | E | T | U | L | A | K | A | B |
| G | C | A | V | O | R | G | T | T | E | N | L | M |
| E | A | C | T | I | E | F | D | E | S | N | P | A |
| R | V | V | E | R | G | A | D | E | R | I | N | G |

ACTIEF  
AGENDA  
ALLERZIELEN  
AMBTSDRAGER  
DOOPLID  
DORPSKERK  
FRITS  
FUSIE  
GESPREK  
KERK  
KERKENRAAD  
MENING  
ONDERWERP  
PLAATSELIJK  
REGLING  
STUDENTEN  
VACATURE  
VERGADERING  
VERKIESBAAR  
VOORZITTER  
WELKOM

Oplossing

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



BAKEN oktober 2024



# 21-diner

**Laatst vertelde één van onze kinderen dat een vriendin van haar, samen met nog een goede bekende, volgend jaar Pinksteren belijdenis van haar geloof doet. Zou ze weleens eerder van dit kerkelijk ritueel hebben gehoord, vroeg ik aan Hanneke. Dat bracht ons op een tweeluik in dit Baaken. Op de rechterbladzijde lees je over de doop en hieronder eerst over initiatie- en overgangsrituelen.**

## Vanaf je wieg

Want met deze twee, mogelijk wat moeilijke, woorden kun je de praktijk van doop en belijdenis in de christelijke traditie ter sprake brengen. Elke godsdienst heeft van die rituelen zoals de kinderdoop, denk bijvoorbeeld aan de praktijk van de besnijdenis in het Jodendom en de Islam. En die rituelen beperken zich niet slechts tot het – huiselijk gezegd – verwelkomen van baby's in het leven. Ook voor de overgang van kinder- naar pubertijd en later die naar de volwassenheid heeft elke godsdienst eigen rituelen in huis om hierbij stil te kunnen staan. Want zo ga je die drempel van de ene naar de andere levensfase niet ongemerkt over.

## In vertrouwen leven

Die rituelen kom je niet alleen op godsdienstig erf tegen. Denk vandaag alleen maar aan de babyshower en het kraamfeest rond de geboorte van een kind of aan Sweet Sixteen of het 21-diner. En voor een grote

opblaaspop en spandoek bij je huis hoef je beslist niet meer te wachten tot je de leeftijd van 50 jaar bereikt.

Terwijl deze rituelen in mijn beleving steeds meer en breder plaatsvinden, kan dat van kerke-

lijke rituelen niet worden gezegd. In vroeger tijden werden kinderen in doorsnee protestantse of rooms-katholieke gemeenten

als Bathmen, Okkenbroek en Lettele gedoopt. Kinderen gingen – ik beperk me nu om het kort te houden tot het protestantse erf – in de kinderjaren naar de zondagschool en later de catechisatie. En rond je twintigste deed je belijdenis van je geloof, was je “aangenomen” zoals ik dat hier met dit woord hoor zeggen. En zo telde de kerkelijke gemeente vanaf de leeftijd van 25 jaar behoorlijk wat belijdende leden.

Dat is, ook bij ons, al lang niet meer zo. Onder de leeftijd van 50-55 jaar telt het ledenbestand van onze kerkelijke gemeente inmiddels nauwelijks nog belijdende leden. Over deze ontwikkeling is landelijk al veel gezegd en geschreven. Kort door de bocht denk ik daarbij zelf dat de kerkelijke praktijk op dit gebied de aansluiting bij de hedendaagse levensgang van jonge mensen uit het oog verloren heeft. Terwijl jongeren juist in hun tienerjaren en verdere volwassenwording – naast natuurlijk in vrijheid je eigen weg kunnen vinden – behoefte hebben aan het verkennen van de vraag hoe je dat in vertrouwen kunt doen. Beter gezegd nog, ik meen dat zij behoefte hebben aan de ervaring dát je in vertrouwen mag leven.

## Als nieuw

Laat die ervaring nu al eeuwenlang in doop en “ja” zeggen tegen je doop – want dat is belijdenis – worden gevierd. Dat kerkelijk ritueel zou een mooie dimensie extra aan het 21-diner kunnen geven!

*Ds. Gert Wijnstok*

predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl



**Gert Wijnstok**  
tel. 06 104 598 83



# Doop

Ook ik heb als moeder rond de doopvont gestaan. Bladerend in de fotoboeken kijk ik naar de foto's van die tijd. Ik zie mijzelf bij de doopvont staan met de kinderen in mijn armen. Ze dragen een prachtige witte doopjurk, door menig Wijnstokje al gedragen. Het gevoel van toen kan ik zo weer oproepen. Zo'n warm lijfje tegen je aan. Zachtjes wieg ik het heen en weer. Ik hoor de naam van ons kindje én de naam van God in één adem genoemd. Daar komt het water op het hoofdje en druppels vallen op mijn hand. Mijn lippen raken zacht het voorhoofdje aan en als ik een kusje geef voel ik het water. Het ontroert mij.

En in mijn hart dank ik en ik bid dat ons kindje niet alleen zal zijn. Dat het liefde zal kennen en het mag worden wie het ten diepste is. Ieder jaar branden we op de doopdagen tijdens het avondeten hun doopkaars. Niet altijd trouwens is de dopeling er dan zelf bij 😊. Maar dan wordt er wel een foto gemaakt en geplaatst op de gezinsapp. Zo blijft de doopherinnering levend.



## Watern verhalen

Dopen gebeurt met water. Water speelt dan ook een belangrijke rol, is de rode draad, in veel Bijbelse verhalen. Het eerste bijbelboek Genesis vertelt van de schepping waar God op de tweede dag de watermassa's van elkaar scheidt. Zo ontstaat er ruimte om te leven. En het verhaal van de zondvloed vertelt van 40 dagen en 40 nachten regen. Het water bedekte wekenlang al het land, terwijl Noach en iedereen in de ark veilig bleven drijven. Toen het water zakte, droogde het land en konden Noach, zijn familie en de dieren weer veilig naar buiten. Zo vertelt het tweede bijbelboek Exodus van de uittocht

van de Israëlieten uit Egypte. Onder leiding van Mozes splijt God de wateren van de Rode Zee uiteen, zodat het volk er veilig doorheen kan. Een weg opent zich naar vrijheid. Al deze verhalen vertellen van hoe het leven ook gaat, er is altijd een weg om te gaan. Je leven kan weer boven water komen. Verfrissend, als nieuw!

## Als nieuw

De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen in het Nieuwe Testament ook over de doop: De doop laat zien dat we bij Jezus horen. Door onze doop zijn we eigenlijk samen met hem gestorven en begraven. En door onze doop leven wij als nieuwe mensen. Want Christus leeft! God heeft hem laten opstaan uit de dood. Door de doop komen we met hem boven water, is er licht en ruimte om te ademen. Hoe het leven ook gaat, er is een weg om te gaan.

## Dooplied

Ondertussen verheug ik mij op de doopdienst van 20 oktober in de kerk van Okkenbroek. Ik had al een mooi doopgesprek met de jonge ouders. Het dooplied dat we dan gaan zingen staat al vast. Een klassieker kun je zeggen. Woorden van vertrouwen over de naam van God. Aan die Naam is onze naam gehecht. Dat geeft vertrouwen om te leven!

*Je hebt al een naam  
en je krijgt er één bij op dit feest.  
Want jij wordt gedoopt in de naam  
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.*

Ds. Hanneke Diermanse

predikant@kerkathmenokkenbroek.nl



Hanneke Diermanse  
tel. 06 125 302 81



## Onderhoud, reparatie en kluswerk

*Dat zijn termen die regelmatig van toepassing zijn als je als kerkgemeenschap het beheer hebt over twee monumentale kerkgebouwen. "Hoofdman" Freek Beltman is samen met Wim Scholthof regelmatig in touw om klussen te regelen of zelf ter hand te nemen. Afgelopen tijd is er weer van alles gebeurd.*



### Reparatie binnenkozijn kerk Okkenbroek

Het kozijn van een zijdeur onder de toren in Okkenbroek vertoonde houtrot. Bij nadere inspectie bleek ook een deel van de vloer aangetast. Naar binnen trekkend vocht vanuit de buitenmuur was de boosdoener. Bouwbedrijf Hillebrand heeft zich er over ontfermd. Kozijn en vloer zijn hersteld en beter afgeschermd tegen vocht uit de muur.



### Dode takken verwijderd

Rondom de dorpskerk in Bathmen begonnen verschillende dode takken in de bomen risico te vormen voor schade of ongelukken. Met behulp van de hoogwerker die Bieleman gebruikte voor het schilderwerk kon een goede inspectie uitgevoerd worden en takken veilig worden verwijderd. Een aanhanger vol snoeihout was de oogst. Mooi op tijd voor dat de herfststormen gaan komen.



## Trots

Na vele bijzondere activiteiten in de maand september in en rond de kerk kunnen we constateren dat hierna alles binnen en rondom de kerk er weer piekfijn bij ligt. Een grote groep van vrijwilligers is hier verantwoordelijk voor. Op de schoonmakers, de tuinploeg en de koffieschenkers kan altijd een beroep gedaan worden. Zij zetten zich flexibel en spontaan in, soms zelfs in de avonduren. We mogen trots zijn op deze mensen, die door hun belangeloze inzet de kerk draaiende houden!

*Joke Bronsvoord*







### Schilderwerk buitenkant dorpskerk kerk Bathmen

Alle hoge ramen hebben wat betreft het schilderwerk een grote onderhoudsbeurt gehad. Schildersbedrijf Bennie Bieleman heeft deze klus geklaard. Bij zulke hoge ramen begin je niet veel met een keukentrapje. Een grote steiger was nodig voor de onderste delen en zelfs een hoogwerker voor de bovenste gedeelten. Maar het is goed gelukt, het kan weer een tijdje mee.



### Veldkeien weer vastgelegd

Op enkele plekken rondom het koor van de dorpskerk Bathmen waren veldkeien losgeraakt. Sommige waren ook al verdwenen. Dat vergde een grondige aanpak met het opnieuw vastleggen van de losse keien en het vervangen van de ontbrekende. In een flinke bedding specie kan het nu weer jaren mee.



### Warmtepomp op komst

De cv-installatie in dorpskerk Bathmen gaat aardig richting pensioengerechtigde leeftijd. Vervanging is aan de orde. Een goed moment om een warmtepomp in het systeem op te nemen. Dat gaat binnenkort gebeuren. De klusjesmannen Freek en Wim hebben alvast de fundering aangelegd aan de zijkant van de consistorie. Ook de cv-ruimte boven is ontruimd, kasten en schotten zijn verwijderd. Installatiebedrijf Eefting-Epse kan aan de slag.





# VAN KERK TOT DIJK



## Tweetal

Tja, op tweetal worden gezet – dat overkomt je niet elke dag; zeker niet in de hedendaagse tijd. Ik kan me voorstellen dat sommige lezers de wenkbrauwen fronsen en zich afvragen waar die Henk het over heeft. Ik heb goede hoop dat ik het duidelijk kan maken. We gaan naar het Okkenbroek van de vorige eeuw. De kerkenraad bestond vanaf 1929 uit de predikant en vier colleges: ouderlingen (3 personen), diakenen (3), kerkvoogden (3) en notabelen (5). Wanneer zich een vacature aandiende begonnen de wijze mannen (want mannen waren het aanvankelijk; en wijs zullen ze ook geweest zijn) zich te buigen over de vraag wie van de gemeenteleden de open plek in zou kunnen nemen. Voor zover ik weet werden er geen extreme eisen gesteld. Wél moesten de kandidaten belijdend lidmaat zijn en ze mochten geen familie zijn van een zittend kerkenraadslid (tenzij dispensatie werd verleend, maar dat laten we hier even buiten beschouwing). Het lastigste was natuurlijk een inschatting te maken van de bereidheid en geschiktheid. Wanneer de kerkenraad twee kandidaten gevonden had werden ze op tweetal gezet; de gemeenteleden konden op een daarvoor geschikt moment hun stem uitbrengen op één van de twee. Meestal gebeurde dat op een gemeenteavond. Een werkelijk fantastisch systeem! De gekozen kandidaat wist zich

immers gedragen door de kerkenraad én door de andere gemeenteleden die hun stem op hem hadden uitgebracht.

Zoals gezegd een fantastisch systeem, evenwel niet zaligmakend. Het stond de gekozen persoon namelijk vrij om, op de verkiezingsavond zelf of na een paar dagen bedenktijd, het ambt niet te aanvaarden of

anders gezegd: om te bedanken voor de eer. In dat geval moest de hele procedure opnieuw worden uitgevoerd. Met zekerheid kan ik zeggen dat dit wel eens gebeurd is; hoe vaak heb ik niet paraat.

In oktober 1977 werd ik voor het eerst op tweetal gezet – voor het ambt van diaken.

Ik verloor de tweestrijd van een van de leerkrachten van de plaatselijke school.

Geen schande, lijkt me.

Twee jaar later moest ik er weer aan geloven (klinkt dramatischer

dan het was). In dit geval ging het om een vacature in de kerkvoogdij. Uiteindelijk werd ik na afloop van de dienst op zondag 30 december 1979 gekozen als

ouderling-kerkvoogd. De bevestiging op 10 februari 1980 bleek achteraf het begin te zijn van een totale ambtstermijn van 25 jaar.

Weliswaar geen aaneengesloten periode, maar toch. Laten we het er maar op houden dat ik me thuis gevoeld heb in dat college. Dat, zoals bekend, later is omgedoopt in het college van kerkrentmeesters.

De naam veranderde, het werk niet.

*Henk Kerkdijk*



# LICHT

Als  
ik U zing  
is het even  
of zij er al is, uw wereld

van goedheid en gerechtigheid,  
van liefde en eten genoeg  
voor al uw schepselen,  
van wereldvrede en geluk.

Ik weet wel: de grote boze wereld  
en mijn eigen zieleroerselen  
laten vaak het tegendeel zien.

Maar als ik uw woorden lees  
opgeschreven in de Joodse Bijbel  
dan weet ik dit:

de harde werkelijkheid  
krijgt niet het laatste woord.  
Uw eerste woord zal ook het laatste zijn:

Licht

Alex van Ligt

Van 26 oktober tot 4 november 2024 vindt de landelijke Fairtrade week weer plaats. Het Fairtrade logo is een van de bekendste logo's.



Fairtrade, biologisch en duurzaamheid zijn voor een groeiend aantal consumenten belangrijke kenmerken.

Kies je voor Fairtrade, dan zorg je dat boeren en producenten in productielanden zelf kunnen investeren in hun toekomst.

Als kerk in Bathmen zijn wij een Fairtrade gemeente, maar wat is Fairtrade?

Een eerlijke prijs voor boeren en producenten aan het begin van de productieketen. Om dat te bereiken heeft Fairtrade een aantal voorwaarden: zoals een minimumprijs. Deze minimumprijs moet de boeren in staat stellen de kosten voor duurzame productie te dekken.

Daarnaast is er een Fairtrade premie boven op de minimumprijs. Voor arbeiders op de plantages komt deze premie ten goede aan gemeenschapsprojecten zoals onderwijs en gezondheidszorg.

Tevens is er aandacht voor goede arbeidsomstandigheden voor de arbeiders. Ook moeten boeren, coöperaties en plantages voldoen aan milieueisen waarbij schade aan gebieden met hoge ecologische waarde moet worden voorkomen.

### **3 november trakteert de ZWO op (h)eerlijke chocolade bij de koffie.**

*Namens de ZWO,  
José Vijver*

### **Samen eten verbindt! Nodig jij ook een vluchteling uit aan jouw eettafel?**

Via de media worden we dagelijks geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld.

Vanuit een onveilige, uitzichtloze situatie komen vluchtelingen ook ons land binnen, in de hoop een bestaan op te kunnen bouwen in een veilige omgeving.

Vluchtelingen willen heel vaak graag inburgeren, nieuwe mensen ontmoeten en deelnemen aan de samenleving. Maar voor hen is dit niet zo vanzelfsprekend.

Stichting Present organiseert daarom opnieuw een Meet & Eat avond, in samenwerking met het COA-AZC Schalkhaar. Deze staat gepland op **vrijdagavond 18 oktober a.s.**

Tijdens een Meet & Eat avond ontvang je als gastgezin twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en ga je samen eten. Samen eten is zo'n mooie manier om elkaar te ontmoeten, culturen te proeven, wat Nederlandse taal te leren en te integreren.

Een paar reacties van eerdere gastgezinnen:

*"Het was leuk om meer te leren over een andere cultuur!"*

*"Het was voor ons iets kleins om te doen, maar de gasten gaven aan dat ze het als iets groots ervaren."*

Vind je het leuk om zo iets voor vluchtelingen te betekenen? Dan zijn we op zoek naar jou! Aanmelden als gastgezin kan via <https://stichtingpresent.nl/deventer/meet-eat/>

Je kunt zelf aangeven voor hoeveel mensen er plaats is aan tafel.

Wacht niet te lang, meld je aan vóór 8 oktober!





## WAT EEN VERSCHILLEN TUSSEN NEDERLAND EN MOLDAVIË

Het is vandaag de warmste dag van het jaar tot nu toe. Gevoelstemperatuur 38 graden. Een impressie van een dinsdagmiddag in het Dijkhuis als hulp bij activiteiten. Ik doe dit al een paar jaar en geniet soms van de heerlijke rechtlijnige opmerkingen die er geplaatst worden. Een mening, vaak ongezoeten, over een medebewoner. "o, dat mens mag ik niet, dat is zo n aanstelster". Ongeoorloofd natuurlijk, maar wat doe je er aan? Ook vaak heel lieve opmerkingen hoor en dankbaarheid dat je ze even helpt om op namen te komen of in hun waarde laat als ze even geen zin hebben in zogenaamde knutselwerkjes. Heb ik meestal ook niet. Vaak ga ik een eind wandelen met iemand alleen en dan kom je tot mooie gesprekken. De kerk is vaak een leuk doel om naar toe te gaan. Bij regen een schuilplaats en bij warmte een schuilkamer. Steevast komt er bij sommige mensen, die al jaren niet in de kerk zijn geweest een opmerking, die voor mij een beetje schuurt. "Dat ze die banken toch uit de kerk hebben gehaald. Dat is toch geen gezicht. Bankers horen in de kerk." Na drie keer vond ik het welletjes en zei ik van te voren: "Ik wil wel naar binnen maar ik hoef dat gezeur over de banken niet meer." Een doodse stilte. Even later: "Maar ze hebben wel mooie stoelen uitgezocht". Samen nog even wandelen naar het koor. De kerk is toch van ons samen? De dame in kwestie kijkt afkeurend naar de halve muurschildering. "Nou. Wat dat nou voorstelt mag je raden. Na de reformatie is het overgeschilderd. Zulke plaatjes mochten zeker niet in de kerk. Wat mij betreft hadden ze het mooi onder die kalklaag laten zitten." Ik probeer nog te verdedigen hoe waardevol die schildering toch ook nu nog is. Het landt niet. Geen gezicht. Of weghalen of aanvullen. Een tussenweg is er niet. Met een dame, nog goed ter been, liepen we een rondje om de kerk in marstempo. Dit gebeurde op het lied: "De dorre vlakke der woestijnen". Gezang 111 uit het oude

liedboek. Probeer het maar eens. Het marcheert lekker weg. Rondom de tafel in de gezamenlijke hoek in Het Dijkhuis ging het met dit warme weer over het zwembad. Nee, dat was vroeger in de Schipbeek. Daar voorbij de bocht bij de dreijumme. Konden jullie zwemmen? Nee bijna niemand. Er was wel een badmeester, die toezicht hield, maar die kon zelf niet zwemmen. "Mijn broers leerden het wel, maar voor mij als meisje was het veel te gevaarlijk. Je wilt toch niet verzoepen?" Met respect wordt er met ze omgegaan. Ieder krijgt zijn of haar eigen benadering. Diaconaal werk? Wereld diaconaat? Vast niet, maar wel een stukje wereld waar we deel van uitmaken.

*Namens het ZWO Gera Ploeg.*

### Hoe anders is het in Moldavië ...

Zij zijn afhankelijk van mensen uit hun eigen buurt, de eigen kinderen zijn vaak in het buitenland om daar geld te verdienen. Gelukkig helpen ook daar mensen van de kerk. Voor dat kerkelijk werk is nog steeds (of beter te schrijven steeds meer, na het uitbreken van de oorlog) geld nodig. In de dienst van 1 december besteden we er meer aandacht aan en kunt u zien hoe groot het verschil is tussen Nederland en Moldavië. Hopelijk stopt ook u voor die hulp geld in de collectezak of maakt het over via ons givtsysteem.



## Van het Pastoraat

De taakgroep pastoraat laat niet zoveel van zich horen.

Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. In dit schrijven nemen wij u mee in een overzichtje van onze activiteiten. Wist u bijvoorbeeld dat:

- Wij de eerste zondag van de maand in de winterperiode 's middags klaar zitten met koffie en een hapje en een drankje voor mensen die de zondag als lang en leeg ervaren?
- Wij twee maal per jaar een verjaardag organiseren voor mensen die het half jaar daarvoor 80 zijn geworden?
- Wij een lunch organiseren voor mensen die de afgelopen 2 jaar hun partner zijn verloren?
- Wij families uitnodigen voor Eeuwigheidszondag, en daar ook een zo waardig mogelijke viering van maken?
- Wij in onze secties dit jaar groothuisbezoeken houden?
- Wij het systeem van bezoeknaobers hebben opgetuigd en proberen te bemensen?
- Wij mensen zoeken die contactpersoon willen worden in hun wijk/straat?
- Wij nieuwe leden een envelop bezorgen met relevante informatie over onze gemeente?
- Wij in de Kerkenraad meedenken?
- Wij de startzondag organiseren?
- Wij dankbaar zijn voor al die mensen die ons helpen !!!!!



### Koffie in de kerk

Op de derde vrijdagochtend van elke maand om 10.00 uur  
in de kerk van Bathmen.

De volgende keer is op **18 oktober**.

Laagdrempelig en gezellig. Stap gerust eens binnen.



# Brandstof

Deze herfstmaanden zijn er weer een aantal vaste activiteiten die elke maand terug komen, zoals **meditatief wandelen** en **stamtafel** op vrijdag en de **leeskring Jonathan Sacks** op woensdag. En **mediteren** kun je zelfs elke week op zaterdagmorgen.

Op 6 oktober 14.30 uur gaat in de kerk van Bathmen het **zondage praothuus** voor het eerst open. En eveneens daar is de avond daarop, 7 oktober om 20.00 uur, de eerste **ontmoeting tussen ouders van kinderen tot twaalf jaar**.

En lijkt het je wel wat om in de lente van 2025 een dag of mogelijk zelfs een weekend door te brengen in **Klooster Nieuw Sion** in Diepenveen? Kom dan op woensdag 23 oktober om 20.00 uur naar de kerk in Okkenbroek om met elkaar een plan te maken.



## Talentenconcert



Op zondag 20 oktober geven wij jongeren een muzikaal podium. Dat is voor de pauze celliste Zoey Dor en pianist Roderigo Robles de Medina. Na de pauze treedt het Noia Trio op. Zij zijn winnaar van de juryprijs van de kamermuziekcompetitie van het ArtEZ Conservatorium.

**Zoey Dor** begon met vioolspelen toen ze net kon staan, ze kreeg les van haar moeder. Toen ze echter een cd van Jacqueline du Pré met Brahms hoorde, wilde ze direct overstappen naar de cello. Ze studeert sinds 2021 bij Karlien Bartels aan de Jong Talentopleiding van het ArtEZ Conservatorium. In 2023 won Zoey, als jongste in haar categorie, de eerste prijs op het Britten Celloconcours. Ze speelde voor Radio 4 en was te gast bij Podium Klassiek. We zagen haar al in Bathmen als aanvoerder in het Nederlands Jeugd Strijkorkest.

**Roderigo Robles de Medina** studeerde bij o.a. Jan Wijn en Mila Baslavskaja. Hij gaf concerten op talrijke Europese podia en daarnaast in Zuid-Amerika, waaronder Suriname. Hij treedt veelvuldig op als solist en als duopartner, en ziet het daarnaast als missie om Surinaamse kunstmuziek onder de publieke aandacht te brengen. Tevens is hij werkzaam als docent aan Codarts Rotterdam.

**Het Noia Trio** bestaat uit Almudena Bujanda, Clara Sánchez Hernandez en Ana Marco. De leden studeren allen aan het Conservatorium Zwolle. Violiste Almudena studeerde eerst in Zaragoza en voltooide haar Master bij Sarah Kapustin in Zwolle. Celliste Clara studeerde in Sevilla en nadien in Zwolle bij Karlien Bartels. Pianiste Ana studeerde ook in Zaragoza en vervolgens bij Frank van de Laar in Zwolle.

**Concert: 20 oktober Dorpskerk Bathmen. Aanvang: 15.00 uur.**  
**Toegang: € 20,00 – Donateurs € 12,50 – Jongeren tot 18 jaar gratis toegang.**



BAKEN oktober 2024



## “Bie de Boer 2024” –

# Boerderijdienst en themabijeenkomst “Heilige Grond”

Circa 230 bezoekers werden op zondagochtend 25 augustus gastvrij onthaald door de familie Bos voor de oecumenische boerderijdienst op hun melkveebedrijf “Erve Het Kampink”. Het melkveebedrijf van de familie Bos is onderdeel van landgoed “De Bannink”, prachtig gelegen tussen Bathmen en Colmschate.

Muzikale begeleiding werd verzorgd door muziekvereniging Eendracht uit Colmschate. De dienst werd gehouden in de stal waar 's ochtends de koeien nog waren gemolken en gevoerd. Voorgangers Lonneke Gunnink-Van den Berg en Gert Wijnstok maakten in de dienst de verbinding tussen het leven van vroeger, zoals opgetekend in de Bijbel en het leven van het heden. Rode draad in de dienst was een uitspraak van Rinus Bos: ‘As ut neet geet zo as ut mut, mut ut mar zo as ut geet’.

Verleden en het heden werden ook mooi verbonden door Rinus Bos en zijn zoon Jorik Bos.

Met passie vertelden zij over hun beroep als melkveehouder, hoe de familie Bos van vader-op-zoon de afgelopen generaties het boerenbedrijf hebben overgedragen en gemoderniseerd. De vele uitdagingen van de hedendaagse boer, toegespitst op hun eigen situatie, werden toegelicht.

Door Rinus en Jorik werden ook met name de kansen benoemd die zij als boer zien, waarmee zij een positieve, optimistische bijdrage leverden aan de boerderijdienst!



Verbinding tussen burgers en boeren werd in de dienst ook gemaakt door de Coöperatieve Vereniging Noaber-Energie U.A. (kortweg: Noaber-Energie Bathmen). Zij gaven uitleg over hun doelen en werkzaam-

heden. Noaber-Energie zet zich onder andere in voor het verduurzamen van boerenbedrijven, dat doen ze bijvoorbeeld door het ondersteunen van projecten waarbij zonnepanelen op boerenschuren aangelegd worden die vervolgens stroom leveren aan burgers in de buurt.

Na afloop van de dienst was er voor de aanwezigen, onder genot van een versnapering, volop gelegenheid om onderling met elkaar in gesprek te gaan en was er de mogelijkheid om het bedrijf van familie Bos te bezichtigen. Mede door het mooie weer, werd hier door veel aanwezigen gebruik van gemaakt.

Een geslaagde boerderijdienstviering, met veel positieve reacties na afloop.

De voorbereiding en uitvoering van de boerderijvieringen wordt verzorgd door de interkerkelijke werkgroep “Landbouw en Kerken”. De werkgroep heeft tot doel om burgers en landbouw nog meer met elkaar in verbinding te brengen. Naast de jaarlijkse boerderijdiensten, op steeds wisselende locaties, organiseert de werkgroep diverse themabijeenkomsten. De eerstvolgende themabijeenkomst is “Heilige Grond” en wordt gehouden op woensdag 9 oktober op de stadsboerderij “Heerlijkheid Linde”. Centraal staat dan de problematiek van schaarse grond voor verschillende groeperingen uit de samenleving, zoals die ook in onze regio speelt.

Landbouw, Natuur en Woning(bouw) hebben allemaal behoefte aan schaarse grond.

Op 9 oktober zullen vertegenwoordigers van elk van deze groepen met elkaar en met bezoekers in discussie gaan, over de problematiek en mogelijke oplossingen.

Het belooft een leerzame en boeiende bijeenkomst te worden.

**Wanneer** : Woensdagavond 9 oktober 2024  
**Waar** : Stadsboerderij “Heerlijkheid Linde”  
Slinkmansweg 2  
7433 PC Schalkhaar  
**Hoe laat** : Thema avond begint om 20:00 u

Voor wie wil is er een rondleiding om 19:00 u. Je bent van harte welkom en we ontmoeten je graag op 9 oktober!

*Werkgroep “Landbouw en Kerken”*







TERUGBLIK BOERDERIDIENST



BACKEN oktober 2024



# Terugblik op de Startzondag

Zondag 8 september was het zover. De aftrap van het nieuwe seizoen van het kerkenwerk. Dit jaar in de manege. Iets met paarden. Hoe dan? En waarom?

De sectie Bathmen-Buiten had dit jaar de organisatie. De Kleine bak van de manege was ingericht met ca. 100 stoelen. Er was weer een prachtig bloemstuk gemaakt door de bloemengroep: Als basis een hobbelpaard met daaraan twee handen die naar elkaar reiken en daarop een kleurrijke creatie van bloemen. In de bak van de manege stond een hindernis (Horde). Hanneke en Gert vertelden over de rol van het paard in de Bijbel. Die komt er niet goed van af. Alleen in Openbaringen komt een wit paard als vredestichter voor met daarachter een leger van mensen in het wit. Het thema dit jaar is "Als nieuw, leven in Naoberschap". Naoberschap kennen we al wel, maar als we er met andere ogen naar kijken kunnen we er misschien nog een nieuwe dimensie aan toevoegen. Zoals het paard ook een nieuwe rol krijgt in de Bijbel.

Het paard in onze dienst was een grote pony bereden door Elin Habermann. Zij reed telkens naar een van de letters die aan de rand van de bak zijn bevestigd en Gert/Hanneke hadden daar dan kort iets over te vertellen. Ook deed Elin een kür op pianomuziek. Prachtig hoe de samenwerking tussen ruiter en paard iets moois tot stand brengt. Ook sprong ze nog een aantal keer over de hindernis met haar paard Citty. Een groot applaus nam ze glimlachend in ontvangst. Voor haar een bedankje in de vorm van een hangertje en wortels voor Citty.

Bij de koffie konden we genieten van diverse cakes en koeken. Dank aan alle baksters! Tijd voor de activiteiten. Levend Kwartet. Een vriendschapswiel tekenen. Een kletsput. En stokpaardjes rijden. De kinderen vonden dat erg leuk. Ook over de hindernis.

Tot slot was er soep met brood. Ook de koks bedankt!

***Het was een fijne ochtend.***

*Ankie Borger*





TERUGBLIK OP STARTZONDAG



BAKKEN oktober 2024



# Noaber Energie: duurzaamheid van, voor en door Battumers

Sinds 2019 bestaat de coöperatie Noaber-Energie U.A., een samenwerking van boeren en burgers om samen Bathmen duurzamer, en misschien zelfs energie-neutraal te maken. Karel Horn, Albert Baarslag, Erik Brilman en Hans Nijkamp waren de kartrekkers van het eerste uur, maar inmiddels zijn we uitgebreid naar 140 leden en 7 bestuurders. Wat kan Noaber-Energie voor jou betekenen?

**Zonne-energie op boerendaken.** Wie zelf geen zonnepanelen op zijn eigen huis wil of kan installeren, kan toch deelnemen in de opwek van zonne-energie door een participatie te nemen in een zonedak. Noaber-Energie heeft 6 zonedaken die onder verschillende subsidieregelingen geëxploiteerd worden maar allen een solide rendement van 3-6% hebben. Op dit moment bestuderen we of we een nieuw dak willen gaan installeren; de

uitkomst daarvan is nog niet bekend. Wie direct wil deelnemen kan nog enkele panelen overnemen van leden die door verhuizing niet meer kunnen deelnemen aan ons project. Interesse in die panelen? Schrijf naar [info@noaber-energie.nl](mailto:info@noaber-energie.nl) of bel Fokke Meima, 06-21886475.

**Energie- en duurzaamheids-advies.** Onze energicoaches zijn vrijwilligers die iedere twee weken in Cultuurhuis Braakhekke het energiecafé bemannen. Je kunt er binnenlopen voor een kop koffie en een antwoord krijgen op de meest uiteenlopende vragen over duurzaamheid.

Henk Visser, een van onze energicoaches, vertelt: "Soms zijn de vragen heel specifiek: *"heeft het enig effect als ik mijn oude vriezer vervang door een nieuwe"* of *"ik betaal me blauw aan gas, wat kan ik doen om dat minder te maken?"* Soms zijn de vragen algemener:

*"Wat kan ik het beste doen om een bijdrage te leveren aan verduurzaming van Bathmen?"* of *"welke subsidie-regelingen kan ik gebruiken voor verduurzaming?"*.

De energicoaches geven advies op maat, ook een bezoek aan huis kan prima geregeld worden.

Ze weten wat er allemaal mogelijk is en kunnen ook raad geven over kosten en subsidiemogelijkheden.

Zie voor het rooster

<https://noaber-energie.nl/energicafé/>. Het energiecafé, de adviezen van de energicoaches en ook de koffie zijn geheel gratis! Onze werkgroep Duurzaam Wonen wordt ondersteund door de gemeente Deventer. Zo hebben ze onder andere warmtescans kunnen maken van veel huizen, om de isolatie van huizen beter in kaart te brengen. We weten allemaal dat energie duurder wordt. Wees vriendelijk voor je portemonnee en bezoek het café!

**Productie van bio-gas.** Een groep van 5 boeren produceert bio-gas uit koemest door mestvergisting. Een tweede groep is nu bezig een bedrijfsplan te schrijven voor koemestvergisting. Als de gas-stroom groot genoeg is, wordt ook gekeken naar opwaardering van het gas naar huishoudelijk gas, zodat Bathmenaren duurzaam gas kunnen gebruiken

**Verhoging van de biodiversiteit in ons platteland.** Met een aantal boeren werken we toe naar verbetering van biodiversiteit op het land. Denk aan ander maaibeeld, meer natuurlijke landschapselementen. De provincie Overijssel ondersteunt dit project.

Meer weten? Kijk op de praatplaat hieronder, mail naar [info@noaber-energie.nl](mailto:info@noaber-energie.nl) of bel 06-21886475.



Regiokerkendag 13 oktober 2024 in Colmschate:

# Delen in vieren

Het thema van dit jaar is “**Delen in Vieren**”. Samen met de andere kerken in de regio vieren we dat we samen kerk zijn, delen we ervaringen en delen we de maaltijd. Dit jaar doen we dat voor het eerst in de Ichtuskerk in Colmschate. Tijdens de viering is er de mogelijkheid om mee te doen aan een van de verschillende activiteiten, zoals het delen van verhalen, het meedoen aan een kerkquiz, samen schilderen, samen zingen, een bijbelverhaal doorleven in een bibliodrama, het wandelen van een Emmauswandeling of meedoen aan het kinderprogramma. Daarnaast zullen we samen eten.

De viering begint om 10.00 uur en is afgelopen rond 13.30 uur. Tijdens de viering zelf kunt u aangeven welk programmaonderdeel u wilt volgen, als er nog plek is.

## Geef u op!

We willen u vragen om u op te geven voor zondag 6 oktober, zodat we met het organiseren van de regiokerkendag daar rekening mee kunnen houden. Dat kan nu al via onderstaande link of QR-code. In september zijn er in uw kerk ook inschrijffijsten om u op te geven.

<https://forms.gle/4wkBFgamV6jwEf6j9>



In Bathmen en Okkenbroek is geen dienst

## Hoe komt u bij de Ichtuskerk?

Het adres van de Ichtuskerk is **Holterweg 106, 7429 AH Colmschate.**

Komt u met de **fiets**? Dan kunt u deze achter de kerk parkeren.

Komt u met het **openbaar vervoer**? Vanaf station Deventer Colmschate is het 10 minuten lopen naar de kerk.

Komt u met de **auto** en bent u goed ter been? Parkeer dan alstublieft op het **Veldpaperplein**.  
Komt u met de **auto** en bent u minder goed ter been? Dan kunt u de auto naast de kerk parkeren.

## Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u zich liever persoonlijk opgeven voor de regiokerkendag?

Neem dan contact op met de contactpersoon voor de regiokerkendag vanuit uw eigen kerk:

Voor Bathmen-Okkenbroek is dit: **Henk Hogeweg**  
Prins Johan Frisolaan 3  
Telefoon: 0570-656403 of 06 57138291

## Graag tot in Colmschate!

Het voorbereidingsteam Regiokerkendag 2024



BAKEN oktober 2024



Kijk op de site: [www.kerkbathmenokkenbroek.nl](http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl) voor de meest actuele informatie over de kerkdiensten. De vieringen zijn live – digitaal – te bekijken en te beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) en ook op een ander moment terug te zien.

Elke woensdag van 19.00 tot 19.30 uur houden we een wake voor vrede, in de dorpskerk in Bathmen.

### Zaterdag 5 oktober

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Marlies ter Horst  
*collecte: Diaconie en kerk*

### Zondag 6 oktober - 3e van de herfst

10.00 Bathmen Eredienst met mevr. Wilma Nijland (Deventer)  
*collecte: Kerk in Actie: Israël*

### Zondag 13 oktober - 4e van de herfst

10.00 Colmschate Regiokerkendag

### Zaterdag 19 oktober

18.45 Dijkhuis Avondgebed met ds. Hanneke Diermanse  
Maaltijd van de Heer

### Zondag 20 oktober - 5e van de herfst

10.00 Okkenbroek Eredienst met ds. Hanneke Diermanse  
Kindernevendienst  
*collecte: Kerk in Actie: Indonesië*

### Zondag 27 oktober - 6e van de herfst

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Hanneke Diermanse  
Maaltijd van de Heer  
*collecte: Bloemengroet*

### Zaterdag 2 november

18.45 Dijkhuis Avondgebed met mevr. Ans Steunenberg (Holten)  
*collecte: Diaconie en kerk*

### Zondag 3 november - 7e van de herfst

10.00 Bathmen Eredienst met ds. Henk van Es (Deventer)  
*collecte: Kerk in Actie: Ghana*

## Oecumenisch leesrooster

### 6 oktober - 3e van de herfst - 19e na Trinitatis

Maleachi 2,10-16 Psalm 8 [Psalm 128] Hebreeën 3,1-6 Marcus 10,1-16

### 13 oktober - 4e van de herfst - 20e na Trinitatis

Deuteronomium 15,1-11 Psalm 119,121-128 Hebreeën 3,7-14 Marcus 10,17-31

### 20 oktober - 5e van de herfst - 21e na Trinitatis

Jesaja 29,18-24 Psalm 124 Hebreeën 4,12-16 Marcus 10,32-45

### 27 oktober 6e van de herfst - 22e na Trinitatis

Jesaja 59,9-19 Psalm 13 Hebreeën 6,9-12 Marcus 10,46-52

### 1 november - Allerheiligen

Jesaja 60,1-11.17-22 Psalm 138 Openbaring 7,2-4.9-17 Matteüs 5,1-12

### 3 november - 7e van de herfst - 23e na Trinitatis

Job 19,23-27a Psalm 119,1-8 Hebreeën 7,23-28 Marcus 12,18-27



Het Kerkblad verschijnt 11 keer per jaar  
in een oplage van 600 stuks.

Redactieleden    Henk Oplaat  
                          Henk Kerkdijk  
                          Martien Vermeulen  
                          Géke Veldwachter  
                          Gert Wijnstok

---

Opmaak en  
eindredactie    Henk Broekhuis  
                          Wil Mandersloot  
                          Janneke van Schooten



Het volgende **Baaken**  
verschijnt op  
**vrijdag 1 november**  
Lever kopij uiterlijk  
**woensdag 16 oktober**  
12 uur 's middags aan!  
kopij kunt u sturen naar:  
**redactie@kerkbathmenokkenbroek.nl**

We vragen iedereen die niet op een foto  
in Het Baaken wil komen,  
zich te melden bij de redactie.  
Als u geen bezwaar heeft,  
hoeft u niets te ondernemen.

**Verschijningsdatum    kopij inleveren vóór**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>6 december</b>     | <b>20 november</b> |
| <b>10 januari '25</b> | <b>17 december</b> |

## GOED OM TE WETEN

### Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Postbus 97, 7437 ZH BATHMEN  
<http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl>  
**Kerk Okkenbroek**, Oerdijk 228  
**Dorpskerk Bathmen**, Kerkplein 3

### Beheer/berichten voor website:

[website@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:website@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Scriba

[scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Voorzitter kerkenraad

Frits Mandersloot, 06 19956803  
[voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:voorzitter@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Predikant

[predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:predikant@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Gert Wijnstok, 06 10459883  
[gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:gertwijnstok@kerkbathmenokkenbroek.nl)  
ds. Hanneke Diermanse, 06 12530281  
[hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:hannekediermanse@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Contactpersoon diaconie

Tonny Oplaat, 06 13166996  
[diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:diaconie@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Ledenadministratie en

### aan- en afmelden Baaken

Griet Wartena, 0570 542779 / 06 18832765  
[kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:kerkelijkbureau@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Huren ruimte kerkgebouwen

André Olden, 06 11608714  
[verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:verhuur@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters

[penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:penningmeester@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Kosterszaken

[koster@kerkbathmenokkenbroek.nl](mailto:koster@kerkbathmenokkenbroek.nl)

### Vervoer van / naar de kerken Bathmen en/of Okkenbroek

Gerard Fransen, 0570 654703

### Melden ziekenhuis of verpleeghuis opname / ontslag

Hermien Brinkman, 0570 543175  
b.g.g. Mieneke Jansen, 0570 541320

### Voor uitvaartdienst

neem a.u.b. contact op met een  
van de predikanten

### Banknummers

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Kerkelijke bijdrage: | NL32RABO0373726511 |
| Algemeen:            | NL91RABO0305703714 |
| ZWO:                 | NL60RABO0305737155 |
| Diaconie:            | NL94RABO0305703854 |



Protestantse Gemeente  
Bathmen-Okkenbroek



BAAKEN oktober 2024



# PREEKTIJGER, PASTOR OF PIONIER? DOE DE KWIS!

## 1. Er ligt iemand in het ziekenhuis...

- A. Ik stuur een kaartje met een passende Bijbeltekst en wat hartverwarmende, helende woorden.
- B. Ik ga meteen langs. Lekker naar de mensen!
- C. Ik start een ziekenhuisbezoekerspool met enthousiaste vrijwilligers. Zo kunnen we rouleren en krijgt niemand een burn-out van al dat sociale contact.



## 2. De toekomst van het kerkgebouw is in het geding...

- A. Ik zoek oudtestamentische teksten over het volk Israël in de woestijn en preek over dat God woont in de harten van mensen.
- B. Ik ga praten met de kosten, die is toch het meest bij het gebouw betrokken.
- C. Ik organiseer een informatie-avond, een inspraakmiddag en pols diverse makelaars.



## 3. Een homostel wil hun huwelijk laten inzegenen in de kerk...

- A. Hoera! Lekker preken over 1 Korinten 13!
- B. Gezellig! Maar ik ga voor de zekerheid wel even langs bij dat ene gemeentelid dat hier nog steeds moeite mee heeft, om eventuele nare gevoelens glad te strijken.
- C. Super! Ik schaf speciaal voor de gelegenheid een regenboogtoga aan. Wat zeg ik? Die maak ik natuurlijk zelf!



## 4. De kerkenraad stelt voor om een digibord te installeren in de kerk...

- A. Ik ga meteen op zoek naar leuke beelden om mijn preken mee te verlevendigen.
- B. Ik nodig de schooljeugd uit om in de kerk 'The Mission' te komen kijken.
- C. Ik ga meteen online prijzen vergelijken en weet wel een mannetje voor de installatie.



## 5. Er sleept al jaren een onverkwikkelijk conflict tussen twee ouderlingen...

- A. Zucht. Ik gooi er maar weer een preek tegenaan over Uw Naaste Liefhebben en De Andere Wang.
- B. Ik blijf praten. Ik probeer beide partijen in elk geval te betrekken bij gemeentezaken waar ze geen ruzie over kunnen krijgen.
- C. Dit gedoe moet nou maar eens afgelopen zijn! Ik neem ze mee op een verzoeningsbootcamp.



## 6. Onze kerk heeft nu ook een Twitter-account...

- A. Maar 280 tekens per bericht? Hoe breng ik zo ooit mijn boodschap over?
- B. Leuk! Ik ga meteen alle andere gemeenten volgen die dit ook doen en check elke tien minuten.
- C. Eindelijk! Ik koppel het meteen aan onze Facebook-, Instagram- en Tumblr-accounts.



## UITSLAG



### Meest A?

Jij bent een echte Preektijger. Kijk af en toe ook eens op van je prekschrift om te kijken of de gemeente ook luistert, of alleen maar zit te knikkebollen.



### Meest B?

Jij bent een Pastor in hart en nieren. Zelfs een bezoeker aan de supermarkt mondt vaak uit in een middag lang persoonlijke gesprekken. Kijk af en toe om naar je gezin, misschien willen zij ook wel met je praten.

### Meest C?

Jij bent een Pionier van de eerste orde. Als er iets nieuws te proberen valt, ben jij de eerste die de gemeente er warm voor weet te krijgen. Let wel op dat je de oude garde niet verliest. Niet het kind met het badwater weggoaien!



### Evenveel A, B en C?

Wauw. Jij bent creatief, sociaal, vooruitstrevend, praktisch én empathisch, georganiseerd en belezen!

Weet je zeker dat je in het goede vak zit? Met jouw kwaliteiten kun je in het bedrijfsleven veel meer verdienen!

